



## 24e OPEN PAN TOER

Zondag 30 augustus 2020

### Start en Finish:

Hotel-Café-Restaurant De Roskam  
Hessenweg 212  
3791 PN Achterveld  
Tel.: 0342 – 45 12 23

**Inschrijving: 09.00 – 10.30 uur**

**Kosten deelname: € 5 voor een solorijder;  
€ 6 euro met duo-passagier.**



We starten deze Open Pan Toer weer op onze vertrouwde locatie bij het Hotel, Café en Restaurant De Roskam in Achterveld. Dit is ook onze finishlocatie. Na de inschrijving en wat bijpraten met een kop koffie of thee pakken we ons stalen ros om op pad te gaan.

De rit is ongeveer 200 km lang en gaat eerst noordwaarts door het mooie coulissenlandschap richting **Terschuur, Zwartbroek** en **Nijkerkerveen**. Vervolgens duiken we na Nijkerk de polder in en bereiken **Bunschoten-Spakenburg**.

*De dorpen Bunschoten en Spakenburg zijn door verschillende nieuwbouwwijken dusdanig aan elkaar gegroeid dat er, op de*

*oude kernen van de twee plaatsen na, geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de twee. Voor de post liggen alle adressen in Bunschoten-Spakenburg. Toch verschilt het karakter van de twee plaatsen sterk. Bunschoten, aan de zuidkant, was altijd een boerendorp maar had in het verleden wel stadsrechten. Spakenburg is altijd een*



*vissersdorp geweest, vroeger aan de Zuiderzee, tegenwoordig aan het Eemmeer. Karakteristiek voor Bunschoten-Spakenburg zijn de klederdrachten, hoewel deze tegenwoordig steeds minder gedragen worden.*

*Ook hebben de dorpen een duidelijk protestants-christelijk karakter; vooral de Gereformeerde Kerken hebben er veel leden.*

Na een stukje langs het riviertje de Eem te hebben gereden, zien we **Eemnes** in de verte liggen. Let vooral op de vogels, daar is deze polder rijk aan! Na Eemnes arriveren we op de **Utrechtse Heuvelrug**, we gaan dus de bossen in. Eerst passeren we **Blaricum**, een van de gemeentes met de hoogste huizenprijzen in Nederland en als je goed om je heen kijkt, zie je vele kapitale villa's staan!



Na de buurtschappen **Crailo** en **Bikbergen** bereiken we **Naarden Vesting**, misschien een mooie plek om iets te nuttigen.

*Naarden is een van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral beroemd om zijn unieke stervorm. De vesting heeft zes bastions, een dubbele omwalling en een dubbele grachtengordel. Er is goed te wandelen over de*

*verdedigingswerken. Ook een rondvaart rond de werken is mogelijk. De omvangrijke door Adriaen Anthonisz ontworpen vesting, waarvan nog grote delen uit de 17e eeuw aanwezig zijn, is voor het grootste deel vrij toegankelijk. De vesting is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en biedt ook onderdak aan het Nederlands Vestingmuseum in het bastion Turfpoort. Hier kan de bezoeker zien hoe een vesting er tijdens het gebruik uitzag en verder zijn de collectie voorwerpen van 1350 tot 1945 te bekijken. Tijdens de frequente activiteiten in het museum, binnen zowel als buiten, kunnen bezoekers ook ervaren hoe het er in een vesting aan toe ging. Het Waterliniepad loopt om de vesting heen waardoor de omvang van de werken goed zichtbaar wordt. De vesting is een beschermd stadsgezicht.*

Hierna duiken we weer de polder in. Eerst een mooi stuk om het **Naardermeer** en we rijden verderop langs de **Vecht**. Eerst passeren we **Nigtevecht** en pakken een stukje Amsterdam-Rijnkanaal mee. Na **Driemond** rijden we langs het slingerende riviertje Het Gein en arriveren we in **Abcoude**. Hier zijn ook voldoende gelegenheden om iets te nuttigen.



We gaan weer verder langs het water, eerst langs de **Holendrecht** en verderop linksaf verder langs de **Waver**, die later overgaat in de **Oude Waver**. Verderop weer een stukje polder en dan nog een stukje van de **Kromme Mijdrecht**. Vervolgens gaan we



weer de polder in en passeren **Kockengen** en rijden langs **Kasteel de Haar**.



Het kasteel en de tuinen zijn nu in het bezit van Natuurmonumenten en fraai gerestaureerd en zijn een bezoek meer dan waard! Verderop duikt **Harmelen** op. Hier kan ook de inwendige mens versterkt worden. We passeren een pizzeria met heerlijk schepijs! Na **Ijsselstein** en **Nieuwegein** komen we uit in **Vreeswijk**, een pittoresk plaatsje en de moeite waard om even te bekijken! Daarna komen we op de dijken van de Lek terecht. We volgen heerlijk meanderend de dijk tot **Wijk bij Duurstede**. Hier is een mooi terras met uitzicht over de Lek of rijd even het centrum in voor een ijsje of iets anders.



*Tijdens de Romeinse tijd bevond zich op de plek van het huidige Wijk bij Duurstede aan de Rijn een Romeins castellum, wellicht Levefanum. Ook liep de noordelijke grens (limes) van het Romeinse Rijk dwars door Wijk bij Duurstede. In de vroege*

*middeleeuwen lag hier een van de belangrijkste handelsplaatsen van Noordwest-Europa: Dorestad. Lange tijd is aangenomen dat Dorestad rond 850 viel door aanvallen van de Vikingen. Inmiddels wordt er echter ernstig rekening mee gehouden dat natuurlijke en (kerk)politieke factoren tezamen met de verschuivende machtsverhoudingen waarschijnlijk een belangrijker rol speelden. De Rijnbedding zou zich wat verplaatst hebben, de haven zou op dat moment ook zijn begonnen te verzanden en daarenboven kwam er een waterstijging. Midden 14e eeuw werd de stad in oostelijke richting uitgebreid en vermoedelijk werd in dezelfde periode de stad voorzien van een stadsmuur, die voorzien was van stadspoorten en versterkingstorens. De stadsmuur en omgrachting werden rond 1445 vernieuwd.*

Vervolgens rijden we verder over de dijk om even later in **Amerongen** uit te komen. Amerongen is vooral bekend dankzij Kasteel Amerongen, dat net ten zuiden van het dorp in de uiterwaarden ligt.

*Kasteel Amerongen is in het rampjaar 1672 geheel verwoest door de Fransen en in de huidige stijl weer opgebouwd. De laatste Keizer van Duitsland Wilhelm II heeft anderhalf jaar op het kasteel gelogeed alvorens naar Huize Doorn te verhuizen. Op 28 november 1918 tekende hij in Kasteel Amerongen zijn troonsafstand. Het kasteel is thans een museum met een fraaie kasteeltuin.*

Op een uitloper van de Amerongse berg staat, tegen de uiterwaarden aan en vlak bij het kasteel, de Andrieskerk, een laatgotische kerk, waarbij de bouwstijl van de hoge toren is afgeleid van de Utrechtse Domtoren. Een vrijwel identieke toren is gebouwd in Eemnes-Buiten. De kerk is te bezichtigen en er worden rondleidingen verzorgd.

Even ten noorden van de Andrieskerk ligt het Tabaksmuseum, waarin de geschiedenis van de tabaksteelt zichtbaar

is. Vier kilometer stroomafwaarts ligt ten zuidwesten van het dorp het stuw- en sluizencomplex Amerongen in de Nederrijn.



Een deel van het dorp is een beschermd dorpsgezicht, samen met de uitbreiding. Verder zijn er in het dorp vele

rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Bij Amerongen liggen de Amerongse Berg, de Hazenberg, de Vlakke Berg, de Geerenberg, de Zuilensteine Berg en de Galgenberg.

We rijden weer een stukje over de Utrechtse Heuvelrug en net voor **Renswoude** bereiken we weer het coulissenlandschap. Over leuke landelijk weggetjes bereiken we even later het startpunt van deze route, waar we onder het genot van een hapje en/of drankje nog even na kunnen praten over deze gevarieerde rit over veel binnen-doorweggetjes.

Hartelijke motorgroeten,  
Hans Burggraaff,  
toercommissaris Midden-West  
✉ [tc-middenwest@club-pan.nl](mailto:tc-middenwest@club-pan.nl)

### Routekaartje

